

Een Geloofsbelijdenis voor deze tijd

Gebaseerd op een geloofsbelijdenis die in de jaren zeventig in Haren in gebruik was.

- Wij geloven in God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn.
- Wij geloven dat God in onze wereld werkt door de kracht van die heilige liefde welke wij hebben leren kennen in het Godsgetuigenis van het oude Israël en in het nieuwtestamentische getuigenis over Jezus Christus.
- Wij geloven in de zin en de waarde van ons leven, omdat God in zijn liefde solidair blijft met de mensen en hen roept zijn medearbeider te zijn.
- Wij geloven dat de Heilige Geest ons bevrijdt uit eenkennigheid en zelfzucht, en het liefdevol samenleven van mensen en volken mogelijk maakt.
- Wij geloven dat God uit alle volken een christelijke geloofsgemeenschap opbouwt en haar roept, om samen met het jodendom, de islam en andersgelovenden te getuigen van de Heerschappij van God in onze wereld.
- Wij geloven in de toekomst van het menselijk geslacht, omdat de overweldigende kracht van Gods liefde zal triomferen over alle kwade machten.
- In dit geloof verwachten wij de uiteindelijke realisering van het Godsrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest.